

Inhoud

Woord vooraf	8
--------------------	---

Inleidende verhalen

1. Hodja weet alles	12
2. De drie ringen	14
3. De blinden en de olifant	17

Verhalen uit het hindoeïsme

4. De jongen met de vlieg in zijn buik	22
5. De trouwe papegaai	26
6. Zo slim als een ezel	28
7. Het achtste kind	31
8. Rama komt terug Divali	33
9. Koning Satvan Divali	35
10. Holika en Prahalad Holi	37
11. De waarde van meditatie	40
12. De man die te veel had	42

Verhalen uit het boeddhisme

13. Wereld zonder tranen	46
14. Vier koeien	49
15. De mopperende monnik	51
16. De man die zijn schoen verloor	53
17. De volle kop	54
18. Een belediging is een cadeau	55
19. Discussie met twee verliezers	56

Verhalen uit het jodendom

20. Abram en de godenbeelden	60
21. Israël in Egypte	63
22. Anders dan alle andere nachten Pesach	66
23. Tien woorden Vreugde der wet	69

24. Geloof het of niet	71
25. Chelm	73
26. Esther Poerim	75
27. Jouw thuis is mijn thuis (Ruth) Wekenfeest	82
28. Licht voor altijd Chanoeke	85

Verhalen uit het christendom

29. De hemel en de hel	90
30. Jezus wordt geboren Kerst	92
31. De zieke vriend	94
32. De verloren zoon	98
33. De barmhartige Samaritaan	100
34. Het echte geluk	102
35. Een einde en een begin Pasen	103
36. Jezus gaat naar de hemel Hemelvaart	106
37. Een lopend vuurtje Pinksteren	107

Verhalen uit de islam

38. De openbaring aan Mohammed Ramadan	112
39. Het weeskind dat geen weeskind was	114
40. Joenoës moet naar Nineve	116
41. De man die zijn kameel weggaf	119
42. Het offer van Ibrahim Offerfeest	120
43. Dove op ziekenbezoek	122
44. De prijs van een geur	124

Verhalen bij het humanisme

45. De jongen die zijn schaduw wilde zijn	128
46. Zeker weten?	131
47. Rosa Parks	132
48. Klooster met open ramen	134
49. Wonderzalf	137